

groeien in geloof

De **BasisBijbel** online: [klik hier](#).

Geloven = vertrouwen

TIP: Geloven en vertrouwen is hetzelfde woord in de Bijbel. Dus als je een tekst over geloof niet helemaal begrijpt, zet daar dan eens 'vertrouwen' neer. En vaak begrijp je de tekst dan een stuk beter.

Ik geloof al ... toch?

Er zijn **twee soorten geloof**. Ze zijn allebei belangrijk.

1 - Geloof dat redt

Als je gelooft dat Jezus je gered heeft, ben je gered. Je krijgt de Heilige Geest, en je mag weten dat je voor altijd zal leven. Dit is een keuze die je eigenlijk maar één keer in je leven hoeft te maken.

 De download **Jezus** gaat over het geloof dat redt.

2 - Geloof dat effect heeft

De leerlingen van Jezus geloofden dat Jezus God was. Ze hadden het geloof dat redt. Toch daagt Jezus ze steeds weer uit om te geloven. Dat geloof gaat dus weer een stap verder. Het geloof dat Jezus hier bedoelt, is **geloof dat effect heeft**. Hij vraagt ons om dit geloof te laten **groeien** in ons leven. Dit geloof krijg je niet vanzelf.

Het groeit als je ermee aan de slag gaat en stappen gaat zetten.

 Matteüs 8:10

 Matteüs 17:19-20 Geloof is als een mosterdzaadje. Niet bedoeld om klein te blijven, maar om te groeien.

 Jakobus 1-5

De Bijbel

Er zijn veel mensen waar het geloof effectief is. Ze vertrouwen erop dat God nooit liegt. Wat de Bijbel zegt staat bij hen altijd boven meningen van mensen. Niet dat meningen fout zijn, maar ze mogen nooit in tegenspraak zijn met wat de Bijbel zegt. Neem ook dit besluit wat je geloof enorm zal laten groeien:

ik lees het
ik geloof het
ik doe het

 Psalm 18:31

 Psalm 119:105

 Jesaja 40:8, 55:11

 2 Timoteüs 3:16-17

 Matteüs 4:4, 7:24, 13:22

 Lucas 11:28

 Johannes 15:7, 17,17

 Jakobus 1:22

Om over na te denken

- ▶ Wat is de Bijbel voor mij? Welk besluit neem ik?
- ▶ Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de Bijbel regelmatig - liefst elke dag - lees? En dat ik ga doen wat er staat?

 Voor tips voor het lezen van de Bijbel, zie de download [De Bijbel leestips](#).

De kracht van geloven

Als je in alles op God vertrouwt, en de Bijbel voor 100% waar accepteert, gaat God je allerlei prachtige dingen leren. Als je de Bijbel leest, zie je bijvoorbeeld dat Jezus heel vaak wijst op het geloof van de mensen om Hem heen. Hij geeft regelmatig aan dat het geloof in Hem ervoor zorgt dat iemand geneest.

-  Matteüs 9:22, 9:27-29, 15:28,
-  Marcus 2:5

Je gaat steeds meer leren over vertrouwen, en je vertrouwen gaat groter en groter worden.

-  Marcus 9:23

Jezus zegt dat niets onmogelijk is voor God. En dat niets onmogelijk is voor de mensen die geloven. Daar mag je op vertrouwen!

Om over na te denken

- ▶ Is mijn geloof gegroeid in de afgelopen tijd? Als je in een groep bent, vertel elkaar hier eens over. Bouw het geloof van elkaar op met verhalen!
- ▶ Welk besluit neem ik? Vraag God om een grote groei in geloof!

Nog een aantal mooie Bijbelteksten over de kracht van geloven. Lees ze en laat je uitdagen om je geloof te laten groeien:

-  Marcus 11:21-25, 16:17
-  Johannes 14:12-14, 15:7

